



T.C.
TEKİRDAĞ VALİLİĞİ

Ninemden Masallar

YÜZYIL MASALI



www.tekirdag.gov.tr



**T.C.
TEKİRDAĞ VALİLİĞİ**



YÜZYIL MASALI

Anlatan : Yaşar KOLOĞLU
Derleyen : Yasemin ADSIZ
Resimleyen : Oğuzhan IŞIK



www.tekirdag.gov.tr



Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde bir güzeller ülkesi varmış. Bu güzeller ülkesinde tüm kızanların gözleri çakır, saçları ise gündöndü yaprakları gibi sapsarıymış.

Gelinlerin hepsi narin mi narin, güveylerin hepsi sıırım gibiymiş. Bu ülkede insanlar çirkinleşmeden yaşar, giderlermiş. Hiç kimse şişmanlamaz, hiç kimse bakımsız güne çıkmazmış. Herkesin işi gücü kendi ile uğraşmak kendini güzelleştirmekmiş.

Kızanlar elleri çirkinleşmesin diye toprakla oynamaz, saçlarına toz değmesin diye koşup oynamazlarmış. Bu güzel ülkenin insanların bir başka merakı da güzel olan eşyalar ile evlerini döşemek, en pahalı kıyafetleri almakmış.

Fakat ne var ki bu ülke güzeller ülkesi olduğu kadar güzellikler ülkesi değilmiş. Paylaşma, yardımlaşma, alçak gönüllülük hiç bilinmezmiş.





Bu ülkede komşuluk da yokmuş. Herkes güzel eşyalarına toz konmasın diye kimseyi evine davet etmezmiş. İnsanlar birbirlerinin haberlerini perdelerinin arkalarına saklanarak dinlerlermiş. Kimse bu ülkede dertlerin paylaştıkça azaldığını, mutlulukların paylaşıldıkça çoğaldığını bilmezmiş.

Bu ülkenin erkekleri işlerinde sürekli yarışır herkes en güzel parayı kazanmak için her şeyi yaparlarmış. İşbirliğini, birlikte üretmeyi ve bunun mutluluğunu bilmezlermiş. İnsanlar sevgisizlikten gelenek ve göreneklerini yaşamazlarmış.

Derken bir gün " Çocuklar umududur yarınların" derler ya atalarımız, avlu içlerinde yalnız başlarına oynarlarken ağlaşmaya başlamışlar. İşte tam bu sırada gökyüzünde sırtında ışığı ile bir ninecik inmiş yeryüzüne:

— Ne oldu be kızanım size, neden ağlaşırsınız. Çakır uşaklarım benim, demiş.

Kızanlar:

— Biz istemiyoruz ne yalnızlığı ne yalnız oynamayı, birlikte oynamak birlikte peksimetlerimizi yemek isteriz, demişler ve ağlamışlar.





Nine :

— Kızanlarım bugün baharın habercisi hıdrellez günü. Meydanda bütün çocuklar toplansın. Hıdrellez ateşi yakın ama bütün çocuklar annelerinizin babalarınızın en güzel, en dokunulmaz, en değerli eşyasını ateşe atın. Sonra ateşin üzerinden dileğinizi dileyerek atlayın, demiş.

Artık o ülkede insanlar güzellikler üretir olmuş. İnsanlar sevinçlerini, hüznelerini paylaşmış. Düğünler alaylarla, konvoylarla şenlenmiş. Askerlerin uğurlanmaları ve karşılanmaları da hep birlikte yapılmış. Bebeklerin oğul yaşı birlikte kutlanmış. Adım çöreği birlikte yenilmiş.

Kızların çeyizleri bir elden sarılmış. Ülkenin erkekleri yarışmayı bırakıp birlikte çoğaltmayı keşfetmiş. Ülke zenginleşmiş, değerlenmiş.

Bu ülkenin insanları en güzele sahip olmak için değil. En güzel değerleri üreterek yaşamış. Gökten üç elma düşmüş, biri değerlerini yitirenlere, biri değerleri üretenlere, biri de bu masalı yazana.

SON

