



T.C.
TEKİRDAĞ VALİLİĞİ

Ninemden Masallar

**FATMACIK
İLE
YUSUFÇUK**



www.tekirdag.gov.tr



T.C.
TEKİRDAĞ VALİLİĞİ

Münemden Masallar

FATMACIK
İLE
YUSUFÇUK

Derleyen : Fevziye AKDENİZ
Resimleyen : Selin KONUK



www.tekirdag.gov.tr



Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber iken, develer tellal iken, Fatmacıkla Yusufçuk adında iki kardeş varmış. Annesi ve babası ile çok mutlu bir hayat yaşarlarmış.

Gel zaman, git zaman, Yusufçuk ve Fatmacık'ın annesi ölmüş. Babaları başka bir kadınla evlenmiş. Eve üvey anne gelmiş. Üvey anne Yusufçuk ve Fatmacık'ı zaman içinde istemez olmuş. Babaları evde yokken onlara çok kötü davranmaya başlamış. Yusufçuk ve Fatmacık'a yemek ve su vermez olmuş.

Üvey anne bir gün et yemeđi pişirmiş, tada tada yemiş. Akşama kocama ne cevap vereceđim, diye düşünmeye başlamış. Mutfakta dolanmış dolanmış; ama yemeđe koyacak et bulamamış.

Akşama kocasının önüne kalan yemeđi koymuş. Adam yemeđi yerken üvey anne, Yusufçuk'la Fatmacık yemeđi yedi, sana da bu kadar kaldı. Ben de hiç yiyemedim demiş. Kocası yemeđi çok beğenmiş. “Yarın muhakkak yine bu yemekten pişir,” demiş. Üvey anne de “Yarın pişiremem; ama haftaya bugün tekrar yaparım” demiş.





O geceden itibaren üvey anne “Bu kurban etiydi, ben tekrar aynı eti nerden bulurum” diye düşünmeye başlamış. En sonunda pişirilen yemeklerin kocasına yetmesi için Yusufçuk'la Fatmacık'tan kurtulmaya karar vermiş.

İki kardeş üvey anneyi komşu kadınla konuşurken kendilerinden kurtulmak istendiğini duymuşlar. Yaşlı bir komşu kadına danışmışlar. Yaşlı kadın iki kardeşi çok seviyormuş. Onlara kaçmaları gerektiğini, kaçarken de yanlarına tarak, ayna ve sabun

Yusufçuk'la Fatmacık bu eşyaları hazırlayıp hemen evden kaçmışlar. Babaları ve üvey anne Yusufçuk'la Fatmacık'ın kaçtığını anlamışlar ve hemen peşlerine düşmüşler.

Baba ve üvey anne Yusufçuk'la Fatmacık'a yaklaşıncı Yusufçuk kardeşine bağırmış: "Fatmacık tarağı at!" Fatmacık da tarağı atmış ve her taraf tarak olmuş. Tarakların dişleri baba ve üvey annenin ayaklarına battığı için geçememişler. Yusufçuk'la Fatmacık'ı yakalayamamışlar, ama yine peşlerine düşmüşler. Bir zaman sonra Yusufçuk'la Fatmacık'a yaklaştılmışlar. Yusufçuk kardeşine bağırmış: "Fatmacık aynayı at!" Fatmacık aynayı atmış ve her taraf cam kırıklarıyla dolmuş. Babası ve üvey annesi cam kırıkları ayaklarına battığı için geçememişler. Bir zaman sonra Yusufçuk'la Fatmacık'a





tekrar yaklaşmışlar. Yusufçuk kardeşine bağırmış “Fatmacık sabunu at!” Fatmacık sabunu attığı anda yağmur yağmaya başlamış. Yağmur yağdıkça sabunlar köpürmüş. Baba ve üvey anne sabunlu suda boğulmuş.

Yusufçuk’la Fatmacık yürümüşler, yürümüşler, dere tepe düz gitmişler. Bir ormanın içine girmişler. Gele gele ağaçların arasında bir göl kenarına gelmişler. Orada dinlenmeye karar vermişler. İkisi de çok susamışlar, ama Fatmacık suyun büyülü olduğunu anlamış. Yusufçuk Fatmacık'a “Abla ben çok susadım, bu sudan içeceğim” demiş. Fatmacık da suyun büyülü olduğunu anladığı için Yusufçuk'a “Kardeşim, o su büyülü sakın içme” demiş. Biraz sonra Yusufçuk yine “Abla ben çok susadım, bu sudan içeceğim” demiş. Fatmacık

“Kardeşim, o su büyülü sakın içme” demiş. Ama Yusufçuk o kadar susamış ki içi yanıyormuş. Dayanamamış ve ablası görmeden sudan içmiş. İçer içmez de geyik haline dönüşüvermiş. Fatmacık çok üzülmüş. “Ah kardeşim, ben sana demedim mi sakın içme diye, ben şimdi ne yapacağım koca ormanda” demiş. Yusufçuk ormana gitmiş ve Fatmacık yalnız kalmış. Hava kararmaya başlamış. Fatmacık korkmuş ve geceyi geçirmek için yüksek bir ağacın dallarına çıkmış.

Ertesi sabah beyin oğlu adamları ile ormanda avlanmaya çıkmış. Göl kenarına gelmişler, beyin oğlu yüzünü yıkamak için göle eğilmiş. Suda Fatmacık'ın yansımalarını görmüş. Başını kaldırıp ağaca bakmış. Ağaçta ayın on dördü gibi güzel bir kız oturuyormuş. Beyin oğlu Fatmacık' a aşık olmuş. “Ey güzel kız! Ben sana aşık oldum. Gel benimle evlen. Evimin hanımı ol!” demiş. Fatmacık kabul etmemiş.





Beyin ođlu yalvarmıř yakarmıř; ama Fatmacık' ı ikna edememiř ve adamlarını ađacı kesmesi iin gevlendirmiř. Adamlar ađacı kesmeye bařlamıřlar. Ama akřam olunca yorulmuřlar. Yarın devam ederiz, deyip evlerine dnmřler. Adamlar gider gitmez Yusufuk saklandığı yerden gelip ađacı yalamıř ve ađaç tekrar eski haline dnmř. Beyin ođlu ve adamları sabah gelince bakmıřlar ki ađaç hi kesilmemiř gibi. Adamlar ađacı yine kesmiřler akřam olunca da sabah devam ederiz deyip evlerine gitmiřler.

Sabah gelince bakmıřlar ki ađaç yine aynı hi kesilmemiř gibi duruyor. Bu byle -drt gn devam etmiř. Bir akřam eve gitmeyip gizlenmiřler. Bakmıřlar ki bir geyik ađacı yalıyor ve ađaç eski halini alıyor.

Beyin ođlu ne yaptıysa Fatmacık'ı ařađıya inmeye ikna edememiř. En sonunda yařlı bir kadına bir kese altın vermiř ve ondan yardım istemiř. Kadını alıp Fatmacık'ın olduđu yere gtrmř. Yařlı

kadın bir ateş yakmış, sacı ters koymuş. Üzerine de su bakırını koymaya çalışırken Fatmacık dayanamamış. “ Nine nine! Sacı ters koydun; şimdi bakır düşecek, ateş sönecek” demiş. Yaşlı kadın “Kızım söylemiş. Su devrilmiş ateş sönmüş. Yaşlı kadın yeniden ateş yakmış. Sacayağını ateşin üzerine ters koymuş, bakırı üstüne koymaya çalışıyormuş; Fatmacık dayanamamış. Yaşlı kadına yardım etmek için aşağı inmiş. Beyin oğlu saklandığı yerden çıkıp Fatmacık'ı yakalamış ve evine götürmüştü.

Fatmacık beyin oğluna yaşadıklarını anlatmış. Beyin oğlu Fatmacık'a dillere destan bir düğün yapmış ve Fatmacıkla evlenmiş. Yusufçuk her akşam ablasıyla eniştesi uyuduktan sonra evlerine gelir, yorganın altından ablası ile eniştesinin ayaklarına bakarmış. “İşte eniştemin ayağı, işte ablamın ayağı” dermiş ve ormana geri dönermiş. Fatmacık ve kocası çok mutlu bir yaşam sürüyorlarmış. Fatmacık bir süre sonra hamile kalmış ve nur topu gibi bir çocukları olmuş.





Beyin ođlu ormana gittiđi bir sabah yařlı, irkin, cadı kılıklı bir kadın kapıyı almıř. Fatmacık kocasının evde olmadığını onu ieriye alamayacađını söylemiř; ama kadın yalvar yakar Fatmacık'ı kandırmıř. İeriye girince de karnının ok a olduđunu ve canının ok turřu istediđini söylemiř. Fatmacık turřu almak iin turřu kpne eđilince, Fatmacık'ı kpn iine atmıř. Dolabın kapađını da kapatmıř. Gitmiř Fatmacık'ın yatađına yatmıř. Akřam olunca beyin ođlu eve gelmiř. ok yorgunmuř. Hemen o da yatađa yatmıř uyumuř. Yusufuk ablasının evine her akřamki gibi gelmiř. Ama bir řeylerin ters olduđunu anlamıř. Yusufuk: "İřte eniřtemin ayađı, yok ablamın ayađı" demeye bařlamıř. Beyin ođlu Yusufuk' un sesini duymuř ve

kalkmış. Bir de bakmış ki yanında yatan Fatmacık değil. Kadını sıkıştırınca kadın her şeyi anlatmış. Beyin oğlu turşu küpünü devirmiş kadını kurtarmış. Yusufçuk da turşu küpünden dökülen sudan içmiş ve eski haline geri dönmüş. Beyin oğlu kadına “Kırk katır mı kırk satır mı istersin?” diye sormuş. Kadın kırk katır istediğini söylemiş. Beyin oğlu adamlarına emir vermiş. Kadını kırk katıra bağlamışlar ve kadını köy köy dolaştırmışlar. Fatmacık'ın ve Yusufçuk' un kurtulması adına kırk gün kırk gece süren bir eğlence yapmışlar ve mutluluklarını herkesle paylaşmışlar.

Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın, biri dinleyenin, biri de bu masalı öğrenenlerin başına...

SON

