



T.C.
TEKİRDAĞ VALİLİĞİ

Ninemden Masallar

DİLSİZ GELİN



www.tekirdag.gov.tr



T.C.
TEKİRDAĞ VALİLİĞİ



DİLSİZ GELİN

Derleyen : Melek AVŞAR
Resimleyen : Özgün ABAY



www.tekirdag.gov.tr



Durmuş, hergün önünde geçtiği evden eğlence sesleri duyuyor, çok merak ediyor, evin neşesine gıpta ediyormuş.

Durmuş, her geçen gün biraz daha büyüyor, eve karşı ilgisi daha da artıyormuş. Bu evin neşesinin kaynağı, çok güzel bir kızın olabileceğini düşünüyormuş.

Durmuş, evlenme çağına geldiği zaman; annesini o evin kızını istemeye göndermiş. Fakat evde evlenecek kız yokmuş. Evin annesi taşbebekle evi şenlendiriyormuş. Durmuş'un annesi olayı öğrenince, oğluna o evde evlenecek genç kız olmadığını açıklamış. Durmuş ise bu sözlere inanmıyor... "O evin şenliği olan kızı istiyorum" diyor, başka bir şey demiyormuş...





Annesi sonunda ođluyla bařa ıkamayıp, řenlikli evin tařbebeđini istemeye gitmiř.

Evin sahibi:

– Bizim evde kızımız yok. řen řakrak olarak duyduđunuz olayların kahramanı oyuncak tařbebektir. Ođlunuz, cansız bebekle evlenecek deđil ya... Cevabını vermiř.

Anne:

– Ne olursa olsun bizim ođlan evin řenliđini istiyor, diye son szlerini sylemiř.

Tařbebek, gelinlik giydirilmiř sslenmiř. Teller takılmıř. Gelin arabasına bindirilmiř. Gelin arabası, Durmuř'un evine dođru

yol alıyormuş. Yolda karşılarına, ak saçlı, ak sakallı bir derviş çıkmış. Gelin arabasının yolunu kesmiş. Taşbebeği eline almış. Yanaklarına iki tokat vurmuş. Vurur vurmaz, dünya güzeli genç kız olmuş.

Derviş kıza: “Damat sana ay ananın canı için, gül babanın başı için demeden damatla konuşmayacaksın” diye tilsimi öğretmiş. Gelin, herkesle konuşuyor, yalnız damatla konuşmuyormuş. O sözü damat söylemeden, gelin konuşursa tilsim bozulurmuş...





Zaman gemiş. Durmuş'un bu sessizliğe canı sıkılıyormuş. Başka bir kadınla evlenmiş. Evde hizmetkarları lala varmış. Lala, dilsiz geline:

– Yeni geline ne hediye göndereceksin? Diye sormuş.

Dilsiz gelin:

- Gel ocak, ocak gelir.
- Gel odunlar, odunlar gelir.
- Yan ateş, ateş yanar.
- Gel tava, tava gelir.

Dilsiz gelin, ellerini tavanın dibine koyup çevirerek, Őu szleri sylemiŐ:

– BeŐ balık piŐ balık, ortaya dŐ balık.

Tavanın iinde beŐ tane nar gibi kızarmıŐ balıklar belirmiŐ.

Tavaya emir vermiŐ:

– Kon Lala'nın baŐına. Tava Lala'nın baŐına konmuŐ. Dilsiz gelin:

– Gidin selam syleyin, gelin hanıma... Afiyetle yesin...





Lala, hediyeyi yeni geline götürmüŖ. Nasıl piŖirdiđini de izah etmiŖ.

Yeni gelin: “Amaaan! O da bir iŖ mi? Ben de piŖiririm...” diye ilave etmiŖ.

Yeni gelin :

- Gel tava, gelmez tava. Getirirler tavayı.
 - Gel odunlar, gelmez odunlar. Getirirler odunları.
 - Gel yađ, gelmez yađ. Getirirler yađı.
 - Yan ateŖ, yanmaz ateŖ. Yakarlar ateŖi.
 - Gel ocak, gelmez ocak. Getirirler ocađı.
- Yeni gelin, ellerini tava iinde evirmiŖ.
- BeŖ balık piŖ balık, ortaya düŖ balık...

Yeni gelinin elleri yanmış, ortada balıklar yokmuş.

Durmuş, tekrar başka bir kızla evlenmiş. Lala, yine dilsiz geline: “Yeni geline ne hediye göndereceksin? Diye sormuş...

Dilsiz gelin:

- Şimdi görürsünüz demiş.
- Açıl kuyu. Açılmış kuyu.
- Dol su. Dolmuş su.
- Kuyunun üzerine atıl kilim. Kilim atılmış.
- Gel süpürge telleri. Gelmiş süpürge telleri. Kuyunun üzerindeki kilime oturmuş. Güzel bir süpürge yapmış. Dilsiz gelin:





– Yeni geline selam söyleyin. Güle güle kullansın demiş. Lala, hediyeyi yeni geline götürmüş. Süpürgeyi nasıl yaptığını da anlatmış. Yeni gelin: Ne olacak? O da bir iş mi? Ben de süpürge yaparım” demiş. Dilsiz gelin gibi emirler vermeye başlamış. Yeni gelin:

- Açıl kuyu. Kuyu açılmamış. Açmışlar.
- Dol su. Su dolmamış. Suyu doldurmuşlar.
- Atıl kilim. Atılmamış kilim. Atmışlar kilimi.
- Gel süpürge telleri. Gelmemiş süpürge telleri. Getirmişler süpürge tellerini.

Süpürgeyi yapmak üzere; Kilimin üzerine oturmuş. Oturmasıyla birlikte kuyunun dibini boylamış. Yeni gelin, gık gık boğulup ölmüş.

Durmuş, çaresiz bir kız daha almış. Lala, sormuş:

- Bu sefer yeni geline ne hediye göndereceksin?
- Şimdi getiriyorum, demiş.
- Gel koç. Koç gelmiş.
- Yan fırın. Fırın yanmış.

Dilsiz gelin koçu kucağına almış. Fırının içine girmiş. Dışarı çıkmış. Koç, nar gibi kızarmış. Dilsiz geline, hiçbir şey olmamış. Tepsi Lala'nın başına konmuş. Dilsiz gelin:





– Yeni geline selam söyleyin afiyetle yesin. Lala, tepsiyi yeni geline götürmüş. Nasıl pişirdiğini yeni geline anlatmış.

Yeni gelin:

- O da bir marifet mi? Ben de pişiririm...
- Gel koç. Gelmez koç. Getirirler koçu.
- Yan fırın. Yanmaz fırın. Yakarlar fırını.

Yeni gelin, koçu alıp fırına girmiş. Kömür olup, dışarıya çıkamamış.

Durmuş, hanımlarının neden böyle olduğunu düşünüp dururken... Dilsiz gelinin, iki testisi varmış. Biri abdest testisi, diğeri tuvalet testisiymiş. İki testi, kendileri çeşmeye gidip, dolup geliyorlarmış. Önce abdest testisi doluyor, sonra tuvalet testisi doluyormuş. O gün aksilik olmuş. Tuvalet testisi, abdest testisinden önce dolmuş. Yolda konuşuyorlarmış. Abdest testisi, tuvalet testisine:

– Seni dilsiz geline şikayet edeceğim, diye söyleniyormuş.





Tuvalet testisi:

— Ay ananın canı için, gül babanın başı için; beni dilsiz geline şikayet etme, diye yalvarıyormuş. Durmuş, bu sözleri dikkatle dinlemiş. “Ay ananın canı için, gül babanın başı için” sözlerini karısına söylemek için evin yolunu tutmuş.

Eve gelince, dilsiz gelinin karşısına geçmiş.

“Ay ananın canı için, gül babanın başı için” sözlerini söylemiş.

Bu sözleri duyan karısı, kocasıyla konuşmaya başlamış. Bu mutlu olayın şerefine, büyük ziyafetler tertip edilmiş.

O günden sonra dilsiz gelin ve kocası ömür boyu mutlu bir hayat yaşamışlar.

SON