



T.C.  
TEKİRDAĞ VALİLİĞİ

*Ninemden Masallar*

# BÜLDÜR HEVAİ



[www.tekirdag.gov.tr](http://www.tekirdag.gov.tr)



**T.C.**  
**TEKİRDAĞ VALİLİĞİ**



# **BÜLDÜR HEVAİ**

Derleyen :Habibe TERZİ  
Resimleyen :Gurur BİRSİN

*Ninemden Masallar Yarışması'nda 3.lüğü paylaşan eser.*



[www.tekirdag.gov.tr](http://www.tekirdag.gov.tr)



**B**ir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde; develer tellal iken, pireler berber iken, bir padişahın üç kızı varmış. Padişah bir gün avlanmaya gitmiş. Avlanırken bir buzağı görmüş. Almış o buzağıyı eve getirmiş.

Buzağı kime gelecek diye; kızların hepsi eteklerinin ceplerine, kuru üzüm, leblebi gibi şeyler koymuşlar. Küçük kızı ise arpa almış. Tabii buzağı arpayı görünce, koşa koşa arpaya gitmiş. Arpadan yemiş.

- Bu senin oldu, demişler,  
O da götürmüş buzağıyı odasına bağlamış.

Padişah:

- Kızım odada buzağı olmaz, demiş
- Olur,
- Olmaz.

Derken, kız buzağıyı almış odasına götürmüş, seviyor ve hizmet ediyormuş.

Bir gece severken buzağı demiş ki:

- Sök şu düğmelerimi aşağı kadar.

Masal buya kız sökmüş düğmelerini buzağının.

Kız bir de bakmış, içinden, bir delikanlı çıkmış. Ondan sonra delikanlı ile bunlar bir güzel anlaşmışlar.

Delikanlı:

– Ben seni hiç bırakmam, sakın kimseye söyleme. Yoksa beni kaybedersin. Benim adım Büldür Hevai.

Bir gün bir yerde, kızlar, odasında buzağı besliyor diye küçük kızla alay ediyormuş.

Kız:

– Siz onu buzağı sanıyorsunuz, ama buzağı değil o,

– Ne?

– O bir delikanlı.

Eve bir gelmiş ki, buzağının derisi odasında, içinde delikanlı yok. Hemen babasına gitmiş;

– Baba bana bir demir değnek, bir demir çarık.

– Ne yapacaksın ?

– Aramaya gideceğim, o benim eşimdi.

Babasına her şeyi anlatmış;





Babası:

– Olmadı kızım. Ben seni kimlere kimlere veririm. Yüksek rütbeli insanlara veririm.demiş

– Olmaz baba, ben muhakkak gideceğim, onu bulacağım.

Tabi masal bu ya giymiş ayağına demir çarıkları, almış eline demir değneği gitmiş gitmiş neyse aradığı yerde bulmuş. Delikanlı geziyormuş, Kızı görünce;

– Kız ne arıyorsun sen burada ? demiş

– Söyledin ya buldum işte seni.

– Ah, beni evlendirmek üzereydiler.

Meğer gittiği yer devler ülkesiymiş. Bir de bakmışlar ki devler, dev anası ile kardeşleri geliyor.

Delikanlı;

– Eyvah! Demiş. Ne yapacağız şimdi?

Delikanlı vurmuş bir tokat, elma yapmış kızı koymuş cebine. Eve gitmiş. Anası ve diğerleri başlamışlar;

– Öff!, öff! öff! Burada insan eti kokuyor.

Delikanlı ürkmüş. “ Ne yapsam?”, diye düşünmüş. Demiş ki:

– İnsan eti kokuyor diyorsunuz, ama sizin oğlunuz alsa başını gitse. Bir yerde yakalansa. O yerdeki kişiler onu evine alsalar. Orada bir kızı sevse. Neyiniz olur o sizin?

– Gelinimiz olur, demişler.

O zaman çıkarmış cebinden elmayı vurmuş bir tokat yine eski haline döndürmüş kızı.

– Öp ellerini. Demiş.

Öpmüş ellerini kız ve oturmuşlar. Otururken anne olan, dev :

– Oturmakla olmaz, kalkın bakalım. Çıkın kuş tüyü toplayın, şunu şöyle yapın. Bunu böyle yapın. Demiş.

Ondan sonra getirmişler ne lazımsa toplamışlar. Büldür Hevai'nin annesi kıza demiş ki;

– Git çeşmenin başına, Oraya kuşlar konacak. Büldür Hevai'nin aşkı için bütün tüylerinizi dökün demiş.





Hepsi dökmüşler tüylerini çırılçıplak kalmış gitmişler. Tüyleri doldurmuş, eve getirmiş.

Yine annesi kıza:

– Git teyzenden şunu al, git teyzenden bunu al. Demiş.

Giderken devler çıkıyormuş önüne. Devanası demiş ki;

– Biri çıkarsa senin önüne orada bir tekerlek var. Kaldır at onu batağın içine.

Gerçekten de devler önüne çıkmış. Büldür Hevai'nin teyzesinden aynayı almış, gelmiş. Millet de düğün için hazırlık yapıyormuş.

Ondan sonra başlamışlar düğünü yapmaya. Kayınvalidesi kızı bir ara içeri götürmüş. Kolları yanda olacak şekilde çivilerle duvara asmış. İki eline de yanan mum koymuş ki yana yana en sonunda tutuşsun. Kendileri bir eziyet yapıyorlarmış, çünkü yemin etmişler, delikanlıya.

Büldür Hevai bir bakmış, kızı büyü yaparak götürmüşler içeri. O da:

- Ben bir tuvalete gideceğim. demiş.

Tuvalete gitme bahanesiyle kızı bulmaya gitmiş. Kızı kurtarmış ve kaçmışlar. Kaç bakalım, kaç bakalım, kaç, kaç, kaç, kaç, kaç bir yerlere gelmişler.

Sabah olmuş, çocuğun akrabaları uyanmışlar ve demişler ki;

- Hani nerede Büldür Hevai?
- Tuvalete diye gitti bir daha gelmedi.
- Ah!, gitmiştir o kızı alıp, demiş dev anası.

Annesi halasına:

- Sen git, yetiş arkalarından, demiş.

Halası koşup yetişmiş arkalarından, Büldür Hevai anlamış halasının geldiğini. Kıza bir tokat vurmuş bostan yapmış. Kendisi de bekçi olmuş. Halası bekçiye bağırması;





– Buradan bir kadınla bir adam geçti mi?  
– Aa, hanım gel. Bostanlarımın hepsiciği turfanda. Gel sana da keseyim bir tane.”

– Allah cezanı versin kart horoz. Demiş.

Dönmüş geri gitmiş. Bunlar yollarına devam etmişler. Daha sonra arkalarından teyzesi gelmiş. Teyzesini görünce kıza bir tokat vurmuş. Kız cami, kendisi de imam olmuş. İmam başlamış ezan okumaya, Teyzesi gelmiş;

– İmam efendi, imam efendi dur ezanı okuma.

– Neden, ne var?

– Buradan bir kadınla, bir erkek geçti mi?

– Hayır efendim, öğlen bitti ikindi okuyorum.

– Bu da sağır öküzün teki. Demiş.

Bunlar teyzesinden de kurtulmuş. Tekrar başka biri gelmiş arkalarından. Yine çocuk onu görmüş. Kıza yine bir tokat vurmuş. Kız olmuş hamam. O da olmuş hamamcı. Gelen kişi:

– Buradan bir kadınla, bir adam geçti mi?

– Buyur hanım gel, hamamımız sıcacık.





O da kızmış, geri dönmüş. En sonunda annesi gelmiş ama bunlar kızın memleketine yetişmiş. “Hemen bir araba bulalım.” Derken annesi gelmiş;

– Eh çocuğum, demiş.

Çocuk kıza bir tokat vurmuş gül yapmış. Kendisini yılan yapmış etrafına sarılmış. Gülde de bir tomurcuk açmış. Demiş ki annesi:

– Bu kızla beraber oldun bak bir de çocuğun var. Kızı gül yaptın, çocuğun da gül açtı, orada bir tomurcuk. Kendin de bir yılan oldun. Şimdi burana vursam kolun, burana vursam kafan, burana vursam ayağın. Hiçbir yerine vurmuyayım. Tükür tilsimini alıp gideyim.”

– Gülü koklayayım. “. demiş birkaç yaprağını çekmiş. Çocuk sihri tükürmüş annesi de çekip gitmiş. Bunlar da kızın babasının yanına gitmişler. Kız babasına;

– Tamam işte geldik baba. Çocuğumuz olacak, şöyle olacak, böyle olacak, demiş.

Padişah hemen kızının düğününü ayarlamış. Çocuk da doğmuş düğüne kadar. Yalnız çocuğun bir yanağı yokmuş.

Sonra onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

SON

# Ninemden Masallar

Ayı İdi Uyu İdi Kocam İdi Ya  
Balıkçı ile Padişah  
Boz Ayı ile Fatma Kız  
Cici Cici  
Değirmencinin Ođlu ile Tilki  
Deli Kardeř ile Akıllı Kardeř  
Edi ile Bidi  
Esmâ Kız  
Hayvanlar Aleminde Üç Arkadař  
Horoz ile Dikeni  
İki Kurnaz Köse  
Tuz  
Tükürük Kızanları  
Üç Kız Kardeř  
Yedi Erkek Kardeř  
İki Kardeř ve Papaz  
Yılan Kardeř  
Ahmetçik  
Kırk Haramiler  
Bal Kızla Kaf Ođlan  
Mart Ayının Öcü  
Fatmacık ile Yusufçuk  
Dilsiz Gelin  
Korkunç Dev  
Kösenin Masalı  
Büldür Hevai  
Ayşecik ile Fatmacık  
Onbir Kardeř  
Yüzyıl Masalı  
Sihirli Tas ile Hasan