

MUTLU
ORMAN
DIYARINDA



MUTLU ORMAN DİYARINDA

Yazar : İrem ELMAS
Editör : Bingöl KEMİKSİZ UZEL
Çizer : Nilay CANKİ
Tasarımcı : Mustafa KIRMIZI

ISBN : 978-975-11-5522-1



İÇİNDEKİLER

Karakterler	4
Adalet/Dürüstlük/Merhamet/Eşitlik	6
Saygı/Sevgi/Paylaşmak	13
Empati/Vefa	17
Alçakgönüllülük/Nezaket	19
Zaman Yönetimi/Sabır	23
Mücadeleci Olmak/Çalışkanlık/Özgüven	25
İsraf Etmemek/Sorumluluk	28
Güvenilirlik/Yardıms severlik	30
Boyama Zamanı	33

MUTLU ORMAN DİYARINDA

KARAKTERLER;

- Aslan Kral: Heybetli, adaleti ile tanınan, sert bakışlı ama halkını karşı çok sevecen ve yumuşak, orta yaşlı kahraman.
- Rakun : Bastonu ile zar zor yürüeyebilen, halk arasında bilgeliği ile tanınan yaşlı kahraman.
- Tilki : Sinsi bakışlı, yüzünde yara izi bulunan ve tek kulaklı, kötü yardımcı karakter.
- Tavuk : Üzerinde mutfak önlüğü bulunan anne yardımcı karakter.
- Papağan : Yeni doğum yaptığından dolayı hafif tombul, kırmızı renkli yeni bir anne yardımcı karakter.
- Güvercin : Haberci kılığında, haber ve gerektiğinde eşya taşıyan yardımcı karakter.
- Koala : Sürekli uyuyan, yavaş hareket eden yardımcı karakter.
- Fare : 18 tane yavrusu bulunan yardıma muhtaç bir anne.
- Akbaba : Deniz kıyısındaki atıkları toplayan yaşlı ama çalışkan bir karakter.
- Salyangoz: Yavaş hareket eden, yuvasını sırtında taşıyan yardımcı karakter.

Şimdi size iki soru:

- Kahramanlarımızı nasıl buldunuz?
- Eğer hikâyeleri siz yazıyor olsaydınız, hangi karakterleri nasıl değiştirmek isterdiniz?



Adalet/Dürüstlük/Merhamet/Eşitlik

Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar yemyeşil ormanda mutlu mesut yaşayan hayvanlar varmış. Bu hayvanlar içinde en sessiz ve en bilgisi Rakun; en adaletlisi ise orman kralı aslanmış.

Yemyeşil ormanda her şey, her gün olduğu gibi normal ve sakin sürüp giderken ansızın işler değişmiş. Çünkü orman kralına ailesinden yadigar kalan sivri diş ortadan kaybolmuş. Bu sivri diş orman kralı olan aslanın adaletini simgeliyormuş. Orman kralına hem ailesini hem de ailesinin yıllar boyunca adalet için verdiği savaşı hatırlatıyormuş. Bu diş, Orman Kralı Aslan'a bırakılan, adalet için feda edilen önemli bir anıymış.

Orman kralı derhal tüm hayvanların yuvasında toplanmasını istemiş. Rakun dâhil ormanda yaşayan tüm hayvanlar Aslan'ın yuvasında toplanmış. Herkes birbirine şaşkınca bakarken, Aslan Kral tüm asaletiyle yanlarına gelmiş. Aslan Kral:

- Dostlarım, maalesef bugün çok hüzünlü, bir o kadar da asla inanmak istemeyeceğim bir olay için toplandık, demiş. Tüm hayvanlar hep bir ağızdan olanları sormaya ve anlamaya çalışmışlar. Aslan'a yaranmaya çalışan Tilki, halka:

- Lütfen sessiz olun! Olanları tek tek anlatacağız ve çözüme kavuşturacağız, diyerek halı az da olsa susturmaya, yatıştırmaya çalışmış. Halk tekrardan sessizliğe büründükten sonra Aslan Kral konuşmaya başlamış:





- Bildiğiniz üzere bana ailemden, ailemi ve ailemin adaletini hatırlatan çok değerli bir yadigâr bırakıldı: Sivri bir diş. Atalarımın asırlar önce adalet için savaştığı sırada feda ettiği sivri diş... Sizi buraya toplamadan önce tabii ki ormandaki her yeri aradık. Aklınıza gelebilecek her yeri... Çünkü dost dediklerimin, dost bildiklerimin dişi çalma fikri aklımın ucundan bile geçmezdi. Keşke geçmeseydi de. Ama ormanın hiçbir yerinde diş bulunamadı. Geriye en kötü seçenek kalıyor. Herkesin bana karşı dürüst olacağını biliyorum. Yadigâr dişim içinizden birinde mi? İtiraf ederse emin olsun ki onu affedeceğim, demiş. Halk birbirine bakmaya başlamış. Dişi alan kişinin ortaya çıkıp itiraf etmesi bekleniyormuş. Kısa bir süre sonra kimseden ses çıkmayınca Aslan Kral:

- Pekâlâ, öyle olsun ama eğer çalan kişi itiraf etmezse tüm halkı istemeyerek de olsa cezalandırmak zorundayım, diyerek halka gözdağı vermiş ve oradan uzaklaşmış. Hayvanlar kralını, ilk defa bu kadar sinirli ve acımasız gördükleri için korkmuşlar. Cezalandırılmak istemedikleri için hemen hırsız ve yadigârı bulmaya koyulmuşlar.

Uzun bir arayıştan sonra hayvanlar arasında en yaşlı olan Rakun yorulduğu için kısa bir süreliğine evine dinlenmeye gitmiş. Rakun'u sevmeyen ve asil hırsız olan Tilki suçu Rakun'a atmak istediği için bu zamanı fırsat bilerek halkın yanına gidip:

- Ey benim sevgili dostlarım, hepiniz her şeyini ortaya koyarak kralın yadigârını arıyorsunuz. Ama fark ettiniz mi? Bilge Rakun etrafta gözüküyor. Aramak için çaba sarf etmiyor. Acaba o aradığımı hırsız olabilir mi, diyerek halkın aklına kötü düşünce tohumlarını ekmeye çalışmış. Halk Bilge Rakun'ı çok sevdikleri için bu sözlere inanmak istememişler. Ama zaman daraldıkça ve hırsız ortaya çıkmayınca halkın aklına Rakun'un hırsız olma fikri yatmaya başlamış. Halk derhal Aslan Kral'ın yuvasına gitmiş. Aslan Kral'a durumu anlatmışlar. Aslan Kral düşüncelerini söylemeden önce herkesi dinlemiş. Herkes düşüncelerini anlattıktan sonra:

- Bana Bilge Rakun'ı çağırın. Onu da dinlemek isterim, demiş. Bu durum Tilki'nin hoşuna gitmediği için halktan önce Rakun'un evine gidip kapısını çalmış. Bilge Rakun kapıyı açtıktan sonra:

- Ey bilgelerin en bilgesi, halk seni almaya geliyor. Herkes hırsızın sen olduğunu düşünüyor. Bir şeyler yap, diyerek onun tarafını tutan bir hayvan olarak kendini göstermeye çalışıyormuş. Tabi bu fırsatta yanında getirdiği dişi gizlice Rakun'un kapısının önündeki saksıya koymuş. Rakun sakın tavırlarla evinden dışarı çıkmış ve Aslan Kral'ın yuvasının yolunu tutmuş. Herkes Aslan Kral'ın yuvasında tekrar toplanınca Aslan Kral konuşmaya başlamış;

- Kralım, ne desem de geçerli olacağını düşünmüyorum. Ben çalmadım. Halkımızın, arkadaşlarımızın böyle düşünmesi beni gerçekten çok kırdı. Ama onlar da haklılar. Böyle bir durumda yanlış düşüncelere kapılmış olabilirler.

-“lafını tamamlayamadan içeri üç tane maymun girmiş. Maymunlardan en büyüğü söze başlamış;

-“Kralım durun. Özür dilerim gerçekten de konuşmanızı bölmek istemezdik ama hırsızı kendi gözlerimizle gördük.” Diyerek olayı çözüme götürmeye başlamış.



-“Evet Kralım bendim. Rakun’u kıskandığım için. Ona bizden daha yakın davrandığınız için yaptım.” Diyerek mazeretlerini sıralamış Aslan Kral bu duruma hem üzülerken hem de sinirlenerek;

-“Ben kimseye farklı davranmıyorum. Hepiniz benim dostum, ailesiniz. Sana bunu hiç yakıştıramadım. Hem yaptığın davranışı hem de söylediğin sözleri. Çok üzgünüm. Hakkında karar vermek zorundayım. Halkımın düzeni bozulmaması için kararım başta Bilge Rakun’dan sonra tüm halktan akıllarına girdiğin için özür dilemen ve her gün tüm hayvanların işlerine yardım etmen olacaktır. Ceza yok demiştin ama ailemin düzeninin bozulmaması için bunları hak ediyorsun, diyerek olayı üzülerken de olsa çözümlemiş. O gün tüm hayvanlar evine üzgün, kırılmış ama bir o kadar da rahatlamış olarak gitmişler.

Okuyucuya minik sorular:

-Sizce Aslan Kral doğru olanı mı yaptı? Neden?

-Sizce Rakun üzerine atılmaya çalışılan itiraf yüzünden nasıl hissetmiştir? Siz de Rakunla aynı duyguları hisseder miydiniz?





Saygı/Sevgi/Paylaşmak

Yemyeşil ormanımızda günler günleri kovalarken Aslan Kral günler öncesinde yaşanan hırsızlık olayında, kadim dostu olan Rakun'a atılan iftira yüzünden yaşadığı kötü anları unutamiyormuş. Ona karşı kendini çok mahcup hissediyormuş. Tabii ki Rakun da ne kadar yakın arkadaşı olan Aslan'ı sevse de yaşadıkları olay yüzünden Aslan'a çok kırgınmış. Aslan Kral ne yapıp edip bu yaşlı dostunun gönlünü almak istiyormuş. Aklına Rakun'un en sevdiği yiyeceği alıp onun tatlı bir şekilde gönlünü almak gelmiş. Fakat Rakun'un en sevdiği yiyecek böğürtlenmiş ve böğürtlen kendi ormanlarında bulunmayan bir yiyecekmiş. Bu böğürtlen çok uzak diyarlarda bulunan bir çiftlikte yetiştiriliyormuş. Aslan Kral bu konuda güvercine danışmaya karar vermiş. Çünkü Güvercin alışveriş ve taşımacılık konusunda en başarılı yardımcılarında biriymiş. Derhal Güvercin'in yuvasına gitmiş ve kapısını çalmış. Kapıyı açan Güvercin, Kral'ı kapısında görünce çok şaşırılmış. Kral hemen söze girmiş:

- Dostum Güvercin, senden ufak bir ricada bulunmak için geldim. Benim için bu ricayı gerçekleştirebilir misin, diyerek çekingen tavırlarla sözlerini noktalamış. Güvercin, Kral'ın bu çekingen tavırları karşısında çok şaşırma da hemen;

- Kralım sizin için her şeyi yaparım. Emin olabilirsiniz, diyerek Kral'ın yüreğine su serpmiş.

Kral:

-Çok teşekkür ederim dostum. Hatırlıyordundur, birkaç gün önce üzücü olaylar yaşadık. Bu olaylar esnasında kadim dostum olan Rakun'u çok üzdüm. Onun gönlünü almak için senden ricam onun en sevdiği yiyeceği, böğürtleni, bana uzak diyarlardaki çiftlikten getirmeni rica ediyorum, diyerek ricasını açıklığa kavuşturmuş. Güvercin Kral'ın karşısında saygıyla eğilerek:

-Kral'ım sizin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Ama bildiğiniz üzere çiftlik bize birkaç günlük uzaklıkta. Yolculuğum birkaç günlük sürebilir, diyerek hemen yola koyulmuş. Aslan Kral da teşekkürlerini iletip yuvasına geri dönmüş. Birkaç günlük sabırsız bekleyişten sonra Güvercin oldukça fazla böğürtlen ile geri dönmüş. Aslan Kral tekrardan Güvercin'e teşekkür ettikten sonra hızlıca Rakun'un evine gitmiş. Rakun bahçesinde çiçeklerini sularken Aslan Kral'ın hızlıca ona doğru geldiğini görmüş. Hemen işini bırakıp saygıyla eğilmiş. Kral hemen sözlerine başlamış;

-Benim biricik dostum. Hemen sözlerime başlayacağım. Sana yaşattığımı üzücü olaylardan dolayı bir kez daha özür dilemeye geldim. Senin için çiftlikten Güvercin dostumuzla böğürtlen getirttim. Lütfen bir kez daha özrümü ve böğürtlenleri kabul et, diyerek tekrardan tüm içten duygularını Rakun'a belli etmiş. Rakun:

-Kral'ım, gerçekten de bunlara hiç gerek yoktu. Sizi zaten tüm kalbimle affetmiştim. Dostlar birbirine kızmaz, kıyamaz. Zahmet etmişsiniz. Çok teşekkür ederim, Aslan Kral sevinçle Rakun'u kucaklamış ve böğürtlenleri ona uzatmış. Rakun;

-Kralım burada çok fazla böğürtlen var. Bunları tek başıma yemeye gönlüm razı olmaz. İzin verirseniz Güvercin dâhil tüm halkla bu güzel yiyeceği paylaşmak isterim, demiş. Kral bir kez daha Rakun'un büyüklüğünü anlamış. O günün akşamı tüm hayvan halkı evlerine karnı tok ve sevinçli dönmüş.

Okuyucuya minik sorular:

-Sizce Aslan Kral doğru olanı mı yaptı? Neden?

-Sizce Rakun mutlu olmuş mudur?





Empati/Vefa

Mutlu ormanımızda günlerden bir gün eli kolu kanlar içinde, tüyleri yolunmuş bir Tavuk Aslan Kral'ın yuvasına kendini zor atmış. Aslan Kral Tavuğ'un yardımı için hemen sağlık durumlarına bakan Fil arkadaşını yuvasına çağırtmış. Fil Aslan Kral'ın bu acil ricası karşısında şaşkınlıkla malzemelerini toparlayarak yuvaya gelmiş. Tavuk'un durumunu görünce şaşkınlığı daha da artmış. Aslan Kral Tavuk'un tedavisini Doktor Fil'den rica etmiş. Bu ricayı kırmayan Doktor Fil hemen Tavuğu tedavi etmiş. Tedaviden birkaç gün sonra Tavuk iyileşmeye ve kendine gelmeye başlamış. Aslan Kral ne kadar Tavuk'u sualleriyle sıkmak istemese de ona birkaç soru yöneltmiş.

-Dostum Tavuk, sana ne oldu böyle? Bunu kim yaptı sana, gibi sorularla olayı çözümlenmeye çalışmış. Tavuk ağlamaya başlayarak:

-Kralım, bu zalimliği bana eski yardımcınız Tilki yaptı. Hem de sadece birkaç buğday için, diyerek olayı kısaca anlatmış. Bu duruma çok şaşırın Kral Tavuk'a daha detaylı anlatması için ricada bulunmuş. Tavuk:

-Yavrularıma ekmek yapmak için pazara biraz buğday almaya gittim. Elimde kalan son takas eşyam ile az da olsa biraz buğday aldım. Meğersem o sıra Tilki beni izliyormuş. Beni evimin üzerinde bulunan yolda yakaladı. Biraz hırpaladı. Buğdaylarımı çalıp gitti. Bu halde eve gidemezdim. Ben de beni anlayacağınızı bildiğim için ve adaletinize güvendiğim için size geldim. Sağ olun beni tedavi ettirdiniz ama ne olursunuz beni bu şekilde bırakmayın. Elimde ne yemek, yüreğimde ne gurur ve adalet var. Sizden yemek istemiyorum. Adaletinizi istiyorum, bu duruma Aslan Kral kendisini Tavuk'un yerine koymaya çalışarak acısını az da olsa anlamaya çalışmış. Tavuk'un dediklerinden sonra derhal Tilki'yi bulmaları için farelere emir vermiş. Fareler Tilki'yi bir köşede buğdayları yerken yakalamış ve onu hemen Kral'ın huzuruna çıkarmışlar. Aslan Kral tüm sakinliğiyle Tilki'ye neden bunları yaptığını, hiç mi vicdanının olmadığını sormuş. Tilki;

-Kral'ım ne olur affedin beni. Ama yapmak zorunda kaldım. Size karşı yaptığım hatalarımdan sonra hiçbir hayvan suratıma bakmaz oldu. Yuvam yıkıldı. Kimse bir tas çorba, yemek vermez oldu. Adaletinize sığınıyorum, gibi savunmaya benzer cümleler ile Kral'ın sinirini daha çok arttırmış.

-Demek adaletime sığınıyorsun? Kadim dostum Rakun'a yaptıkların yetmedi, şimdi de hırsız mı oldun? Tavuk'un canını hiç mi düşünmedin? Peki ya yavrularını? Artık benden ne adalet ne de vefa beklemelisin tilki. Sana yeteri kadar adalet ve sevgi gösterdim. Kendimi sürekli senin yerine koydum. Hep "neden" diye sordum kendime. Neden bunları yapıyor, düzeni bozuyor. Ama üzgünüm artık senin için yapabilecek bir şeyim yok. Çiftliğe gönderileceksin. Artık kendi başınasın, diyerek Tilki'ye uzak diyardaki çiftliğe gönderme emri vermiş. Tilki gönderildikten sonra Aslan Kral yaralı olan Tavuk'un ve tüm yavrularının bakımını üstlenmiş. Yuvasında onlara yer açmış. Böylece Aslan Kral gerçek dostluğunu ve iyi bir Kral olduğunu halkına kanıtlamış.

Okuyucuya minik sorular

- Sizce Aslan Kral doğru olanı mı yaptı?
- Siz Aslan Kralın yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?

Alçakgönüllülük/Nezaket

Mutlu ormanımızda bir gün Rakun çarşıda dolaşırken ağaca zimbalanmış bir duyuru kâğıdı görmüş. Duyuruda Papağan'ın uzun bir aradan sonra yavruladığı ve bebek papağan için ziyafet verileceği yazıyormuş. Duyuruyu okurken yanına Rakun gibi çarşıda halkını dolaşan kadim dostu Aslan Kral gelmiş. Kral:

-Yaşlı dostum benim. İyi günler, bugün nasılsın, diyerek sohbete başlamış. Rakun:

-Dostum, çok şükür bugün de iyiyim. Ama görüldüğü üzere gittikçe yaşım ilerliyor. Artık evimden çıkamaz hale gelmeye başlıyorum. Baksana papağan yavrulamış. Gitmek tabii ki çok isterim ama evi evime çok uzak. Oraya yürüyemem bile, diyerek üzüntüsünü dile getirmiş. Aslan Kral tüm nezaketiyle:

-Dostum, anlıyorum. İstersen geyiklerden seni taşımaları için ricada bulunabilirim, diyerek makul bir teklifte bulunmuş. Rakun tüm alçak gönüllüğü ile teklifi reddetmiş. Çünkü geyiklerin onun için yorulmalarını istemiyormuş. Birkaç tatlı sohbetten sonra Aslan Kral ve Rakun evlerine geri dönmüş. Ama Rakun çok üzgünmüş. Çünkü Papağan'ın yanında bulunmak ona iyi dileklerini söylemek istiyormuş. En önemlisi bebek Papağan'ı görmek onu sevmek istiyormuş. Böyle kara kara düşünürken kapısı çalmış. Kapıyı açtığında karşısında iki tane Geyik duruyormuş.

Geyiklerden yapılı olanı konuşmaya başlamış:

-İyi akşamlar Rakun Bey. Sizi Papağan Hanımın evine götürmeye geldik. Lütfen karşı çıkmayınız! Sizi seve seve oraya götüreceğiz, diyerek Rakun'u aldıkları gibi Papağan'ın evine getirmişler. Rakun geyiklerin arabasından inmeden önce tüm içtenliği ile onlara teşekkür etmiş ve minnetlerini sunmuş. Rakun ağır adımlarla Papağan'ın kapısına ulaşmış. Küçük bir soluklanmadan sonra kapıyı çalmış. Birkaç saniyeden sonra Papağan kapıyı açmış. Karşısında Bilge Rakun'u görünce o kadar sevinmiş ki gözyaşlarına hâkim olamamış. Rakun bu durum karşısında arkadaşlarının gözündeki değerini bir kez daha anlamış. Papağan anneye sarılıp ona iyi dileklerde bulunduktan sonra bebek Papağan'ın yanına gitmiş. Bebek Papağan gördüğü ilk Rakun karşısında ilk tepkisiz bakışlarda bulunurken kısa bir zaman sonra Rakun'a alışmış ve Rakun'un kucağından parti boyunca asla ayrılmamış. Bu duruma çok duygusal yaklaşan Rakun ondan çok uzakta yaşayan yavrularını sürekli aklına getirmiş. "Dostlarım evlatlarınıza sahip çıkın. Evlat çok ayırdır. Canınızdan bir parçadır. Bizler eksik parçalarla yaşayamayız. Onlara sahip çıkın. Sevginizi, şefkatinizi ve en önemlisi onlardan kalplerinizi asla ayırmayınız, cümleleriyle duygusal geceyi sonlandırmış.

Okuyucuya minik sorular:

-Sizce Rakun partiyi doğru cümlelerle mi sonlandırdı?

-Siz olsaydınız hikâyeyi nasıl sonlandırırdınız?







Zaman Yönetimi/Sabır

Günlerden bir gün mutlu ormanımızda yine iş günüymüş. Her hayvan kendisine uygun işi yapıyormuş. Bunlardan en tembeli olan Koala'nın bile bir işi varmış. Ama Koala her zaman olduğu gibi uykusuna yenik düşerek işe geç kalmış. O gün Aslan Kral'a hayvanların yaptığı işleri memnuniyetle kontrol ediyorken Koala'nın işinin başında olmadığını fark etmiş. Hemen haberci Güvercin çağırıp Koala'yı bulmasını rica etmiş. Güvercin her zamanki çevikliğiyle hemen kendisine verilen görevi yerine getirmek için yola koyulmuş. Koala'nın yuvasına geldiğinde Koala'nın ağaç dalında uyukladığını görmüş. Hemen onu uyandırmaya çalışmış. Koala zor da olsa gözlerini açınca karşısında Güvercin'i görünce şaşırılmış. Ne olduğunu anlamaya çalışırken o günün iş günü olduğu aklına gelmiş ve uyanmaya çalışırken ağaç dalından düşmüş. Bu duruma gülmemesi gereken Güvercin dayanamamış ve basmış kahkahayı. Bu duruma çok utanan Koala:

-Lütfen gülmeyiniz Güvercin Bey. Üzgünüm. Yine işe geç kaldım değil mi, diyerek ayağa kalkmaya çalışmış. Güvercin:

-Maalesef yine geç kaldınız Koala Bey. Aslan Kral sizi bekliyor, diyerek görevini tamamlamış ve iş bölgesine geri dönmüş. Koala kendini toparlayarak elinden geldiğince hızlı bir şekilde iş bölgesine gitmiş. Tüm hayvanları işlerinin başında görünce çok utanmış. Hemen Aslan Kral'ı bulup yanına gitmiş. Koala:

-Kral'ım, gerçekten çok özür dilerim. Yine uykuma yenik düştüm. Affediniz, diyerek işini yapmaya koyulmuş. Ama Aslan Kral onu durdurarak:

-Koala, dostum. Lütfen dur! Evet yine geç kaldın. İstersen senin için iş saatlerini değiştirelim. Çünkü bu gidişle işlerin sürekli aksayacak. Senin için en uygun saati belirleyeyim, diyerek ortak yolu bulmaya çalışmış.

Koala utancından daha da yerin dibine girerken:

-Efendim olur mu öyle şey? Tüm arkadaşlarım tam zamanında işlerini yaparken benim onlardan farklı saatte çalışmam hoş karşılanmaz, sözleriyle başını utançla öne eğmiş. Kral:

-“ Utanmana ve üzülmene gerek yok dostum Koala. Herkesle konuştum. Fikrimi gayet sıcak karşıladılar. Senin için iki saatlik meyve toplama işi düşünüyorum. Hem 22 saatlik uykun bölünmez hem de ağaçlara tırmanmak senin için çocuk oyuncağı olduğu için zorlanmamış olursun, sözleriyle gülerек yanıtlamış. Koala Kral'ın bu sıcak ve uygun düşünceleri karşısında utancını unutmuş. Teklifi kabul etmiş ve bir kez daha Aslan Kral'a minnet duymuş.

Okuyucuya minik sorular:

-Sizce Koala neden bu kadar uykucudur?

-Siz olsanız Kral'ın yerinde olsaydınız siz ne yapardınız?





Mücadeleci Olmak/Çalışkanlık/Özgüven

Günlerden bir gün iş günü, Salyangoz Hanımefendi işini yaparken Aslan Kral ve Koala arasında geçen konuşmaya kulak misafiri olmuş. Salyangoz, Koala'ya yapılan bu uygun karar karşısında içindeki kıskançlık duygusunu bastıramamış. Çünkü Salyangoz da Koala gibi yavaş bir hayvanmış ama bir gün bile olsa asla işini aksatmamış. Bu durum yüzünden Koala işine geri döndükten sonra Aslan Kral'ın yanına gitmiş. Hemen söze girmiş:

-Kralım, bana kızmayınız fakat size söylemem gereken şeyler var. Biliyorsunuz evimi sırtımda taşıyorum ama işime gelmekte asla gecikmedim ve yüküm ne kadar ağır olsa da işimi yapmaktan asla pes etmedim. Ben sesimi çıkarmasam da durumları görüyorsunuz ama benim için bir çözüm üretmiyorsunuz, sözlerine kırıci laflarla devam ederken Kral araya girmiş;



-Benim çalışkan dostum Salyangoz. Biliyorum yükün ağır ve evet biliyorum sen de Koala gibi yavaş da olsan asla işine geç kalmadın, işini geciktirmedin. Ama anlamın gereken bir durum var. Koala senin kadar mücadeleci bir dostumuz değil. Fark ettiysen artık Koala çok yaşlı. Sen daha genç ve dinamiksin. Onun için ona daha uygun tekliflerde bulunmak istiyorum. Artık Koala'ya yapamayacağı işleri yüklememem lazım. Seni de anlıyorum. İstersen işinden ve bu durumdan memnun değilsen senin de işini hafifletebilirim. Bana darılmanızı, kızmanızı ve asla üzülmenizi istemem, diyerek Salyangoz'a da uygun bir teklifte bulunmuş ama Salyangoz Koala'nın durumunu tekrar düşününce hem Kral'a hak vermiş hem de kendine kızmış. Salyangoz:

-Kralım affedin. Bir an kıskançlığıma yenik düştüm. Haklısınız. Ben ve Koala aslında çok farklıyız. Ben yaptığım işi severek ve kolaylıkla yapıyorum ama Koala dediğiniz gibi yaşlı olduğu için zorlanıyor. Lütfen beni başışlayın. İşimi seviyorum ve kolaylıkla yapıyorum, diyerek utanmış.

Kral:

-Lütfen Salyangoz dostum, utanmana gerek yok. Senin ne kadar azimli bir hayvan olduğunu bildiğim. için sana daha zorlayıcı işler veriyorum. Çünkü sen azminle her işin altından kalkmayı bilen birisin. Seni bu özelliklerin için tüm kalbimle tebrik ediyorum. Hayatımda senin kadar çok çalışkanını görmedim sayılır. Umarım bu çalışkanlığın daim olur, diyerek olayı mutlu bir sonuca bağlamış. O akşam Salyangoz, Kral'ından aldığı iltifat sayesinde ve Koala da, Kral'ın ona karşı gösterdiği anlayış sayesinde evlerine mutlu şekilde dönmüşler.

Okuyucuya minik sorular:

-Salyangoz Hanım'ın yerinde olsaydınız Kral'a nasıl bir konuşma yapardınız?

-Sizce hikâyenin sonunda çözümler hayvanlara uygun oldu mu?

-Gözünüzde canlanan Salyangoz Hanım'ı ve evini çiziniz.

İsraf Etmemek/Sorumluluk

Mutlu ormanımızda her şey yolunda giderken deniz kıyısından gelen kötü kokular ormanı sarmaya başlamış. Hayvanlar bu koku yüzünden hem rahatsız olmuş hem de merak ettikleri için Aslan Kral'ın yuvasında toplanmaya başlamışlar. Herkes merakla Kral'a sorular sorarken Kral:

-Dostlarım lütfen sakin olun! Olayı size açıklayacağım ama önce görevi etraftaki atıkları toplamak olan Akbaba dostumuzu çağıralım, diyerek Akbabayı çağırttırmış. Yuvasına gelen Akbaba o kadar üzgün bir biçimde gelmiş ki yuvaya herkes ne olduğunu daha çok merak etmeye başlamış. Akbaba herkesin merakını gidermek için sözlerine başlamış:

-Kral'ım, dostlarım. Biliyorum hepiniz kokunun sebebini merak ediyorsunuz. Üzülerek söylemeliyim ki; çoğunuz yiyeceklerinizi bitirmeden çöpe atıyorsunuz ya da bitirseniz bile kâğıtlarını, ambalajlarını geri dönüşüme atmak yerine kendi çöplerinize atıyorsunuz. Bu atıkların çoğu deniz kenarımızda birikti. Artık toplamakta zorluk çekiyorum." diyerek hem arkadaşlarının bu düşüncesizliği yüzünden hem de işini yapamamanın verdiği utanç yüzünden başını önüne eğmek zorunda kalmış. Bu durumu duyan Kral dahil tüm hayvanlar hem üzülmüş hem de çok utanmış. Kral:

-Gerçekten de çok üzücü bir durum dostlarım. Bu durumu çözüme ulaştırmamız gerek. Herkesten rica ediyorum. Akbaba dostumuza deniz kıyısındaki atıkları toplama sürecinde yardım edelim ve elimizden geldiğince atıklarımızı geri dönüşüme atalım, diyerek olayı sonuca bağlamış. Tüm hayvanlar birlik olarak Akbaba'ya atıkları toplamakta yardım etmeye başlamışlar. Günün sonunda hem tüm atıklar temizlenmiş hem de ormandaki kötü koku dağılmaya başlamış. O gün herkes, evine geri dönüşüm hakkında bilgilenererek ve sorumluluklarını öğrenerek geri dönmüş.



Geri Dönüşüm Nedir?

Atıkların, fiziksel ve kimyasal işlemlerle üretildiği hammaddesine geri dönüştürülmesi olayına denir.

Okuyucuya minik sorular

-Sizce geri dönüşüm nedir?



Güvenilirlik/Yardımseverlik

Mutlu ormanımızda günlerden bir gün, on sekiz tane yavrusu olan Anne Fare'nin işi yüzünden çok uzak diyarlarda olan çiftliğe gitmesi gerekiyormuş ama hayvanlardan hiçbiri ona yardım etmeye yanaşmamış. Çünkü Fare'nin yavruları çok yaramazmış. Anne Fare üzgün bir şekilde çözüm ararken Bilge Rakun'un evine denk gelmiş. Bilge Rakun her ne kadar yaşlı olsa da çocuklarla oynamayı çok severmiş. En iyi çözümün Rakun olduğunu düşünen Anne Fare Rakun'un kapısını çalmış. Kapıyı açan Rakun karşısında Anne Fare'yi görünce önemli bir durum olduğunu düşünmüş. Bilge Rakun:

-Fare kardeş, hoş geldin. Seni kapıma getiren durum nedir? Bir şey mi oldu, diyerek merakını gidermeye çalışmış. Anne Fare:

-Bilge Rakun, yardımına muhtacım. İşim yüzünden birkaç günlüğüne uzak diyardaki çiftliğe gitmem gerek ama bildiğin üzere on sekiz tane haylaz yavrum var. Komşu hayvanlardan hiçbiri yardımımı olumlu cevaplamadı çünkü yavruların yaramazlığını bilmeyen yok. Senden rica etsem birkaç günlüğüne onlarla ilgilenir misin, sözleriyle Rakun'un merakını gidermiş. Rakun, çocukları sevdiği ve yardıma muhtaç birini asla geri çevirmek istemediği için teklifi kabul etmiş.

Bu duruma çok sevinen Fare;

-Çok teşekkür ederim Bilge Rakun. Yavrularıma iyi bakacağını biliyorum, diyerek yavruları Rakun'a bırakmış. Üç beş gün sonra Anne Fare işlerini halledip Rakun'un evine geri gelmiş.

Anne Fare, yavrularına çok iyi bakıldığını görünce gözyaşlarını tutamarak;

-Onlara iyi bakacağınızı biliyordum. Yardımınız ve güvenimi boşa çıkarmadığınız için teşekkür ederim. Buyurun bu böğürtlenler sizin için, diyerek Rakun'a teşekkür amaçlı topladığı böğürtlenleri vermiş. Bu hediye karşısında mahcup olan Rakun ona her zaman çocuklar konusunda yardım edeceğini ve ne zaman yardıma ihtiyacı olursa kapısının daima ona açık olacağını söylemiş. Yavrular da Anne Fare de o gün evlerine neşe içinde gitmişler.

Okuyucuya minik sorular:

-Sizce Rakun dışında neden hiçbir hayvan yardım teklifine olumlu cevap vermedi?

-Bilge Rakun sizce nasıl biridir? Tanımlayınız ve çiziniz.





BOYAMA ZAMANI



























































MUTLU
ORMAN
DIYARINDA

Bu kitabın her türlü yayın hakları Fikir ve Sanat Eserleri Yasası gereğince
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. Tüm hakları saklıdır.